

« Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik op de jongste dag uit de aarde zal verrijzen..., deze hoop rust in mijn hart ».
(Off. der overl.)



**Vroom aandenken aan het leven en de dood
van Eerwaarde Heer**

KAMIEL BRUGGEMAN

geboren te Ronse	31-12-1900
priester gewijd te Gent	19-9-1925
leraar aan het Bisschoppelijk College te Ronse	19-10-1925
directeur en godsdienstleraar aan de Vakschool van de Broeders van O. L. Vr. van Lourdes te Ronse	22-11-1940
algemeen directeur der Zusters van de H. Franciscus van Assisië te Oprakel	6-12-1955
nam ontslag	12-12-1969
overleed te Oprakel-Brakel	18-11-1971
na tijdig de HH. Sakramenten van de zieken en de stervenden te hebben ontvangen.	

« Brengt vreugdevol dank aan de Vader, die u bestemd heeft voor het erfdeel der heiligen, die u ontrukkt heeft aan de duisternis en overgebracht naar het rijk van Zijn beminde Zoon ».
(Kol. 1, 12)

Heer, wij danken U voor de priester die U ons in Eerwaarde Heer Kamiel Bruggeman hebt geschonken.

Hij was een vroom, oprecht, goed en werkzaam priester die sober en eenvoudig leefde, die vrede en vreugde vond in zijn priesterzijn, die met zijn gekende blijheid en optimisme de collegialiteit onder zijn mede-priesters bevorderde, die zijn rijke geestesgaven kwistig mededeelde aan zijn leerlingen, aan de Broeders en de Zusters die hem door de

bisschoppelijke overheid voor begeleiding werden toevertrouwd.

Hij was een strijder... Maar dan steeds voor recht en waarheid. Levend in een tijd van veranderingen en vernieuwingen was hij angstig bezorgd en bekommerd om het behoud van geloof en godsdienst bij het godsvolk, om de beleving van hun ideaal en hun roeping in de kloostergemeenschappen.

Tijdens de laatste jaren van gedwongen rust en wegwijnen van zijn krachten bleef hij een voorbeeldig, tevreden en vreugdebrennend priester. Hij bleef trouw aan zijn gebed, aan zijn dagelijks rozenhoedje; hij betreunde dat hij geen eucharistieviering meer kon houden, kloeg nooit over iets of iemand en was steeds blij-dankbaar voor ieder bezoek hem gebracht, voor de minst bewezen verzorging en bezorgdheid.

Moge de goede God ons toelaten ons te verrijken aan zijn nagedachtenis om ons nog beter in te zetten en toe te wijden aan onze levenstaak.

Wij bidden allen tot God, onze Heer, opdat Hij de dierbare overledene moge toelaten in zijn schone en vreugdevolle oneindigheid.

De kinderen en kleinkinderen van de Familie
BRUGGEMAN,

De kinderen en kleinkinderen van de Familie
SEYNNAEVE,

De Eerwaarde Heer V. DE MEYER, algemeen
directeur van de Zusters van Sint Francis-
cus, Oprakel,

De Algemene Overste en de zusters van
Sint Franciscus, Oprakel,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijsselincx. Oprakel