

God is Liefde



Hiervan getuigde het schone leven van  
**ZUSTER MARIE-CHRISTINA**

**Margriet BRUGGEMAN**

geboren te Winkel-Sint-Kruis op 10 maart 1893.

Zij wijdde zich toe aan de Heer als Zuster van Liefde van Jezus en Maria te Gent op 20 augustus 1923.

Zij werd opgenomen in Gods Eeuwig Licht op 29 maart 1987 in het Sint-Vincentiusziekenhuis, gesterkt door het Sacrament van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

Houdt van elkander in hartelijke genegenheid als broeders en zusters, en elk schatte de andere hoger dan zichzelf. Laat uw ijver en geestdrift niet verkoelen... Doet al wat ge kunt om met iedereen in vrede te leven.  
(Paulus, Rom. 12).

- Heb dank, mijn God, voor mijn lang en genadevol aards bestaan.
- Heb dank, mijn lieve Zusters van Sint-Lodewijk, voor uw zorgen, uw begrip, uw vriendschap en genegenheid.
- Heb dank, mijn lieve familie, voor uw warme hartelijkheid.

---

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Tante Nonneke, nu we afscheid van U nemen, beseffen we nog beter hoe gij ons biddend nabij waart; Gods zegen hebt gij afgesmeekt, doorheen ons dagelijks bestaan en op de hoogtepunten van ons leven. Gedurende uw lange levensweg, hebt gij verzaakt aan de wereld maar uw liefde voor de Heer en de uwen verminderde daarom niet. Heel uw leven was liefde en vervulling van Gods wil. Voor zoveel liefde danken wij U. Rust nu in "de Liefde". Bid voor ons en wacht ons daar op.

**De Zustergemeenschap van Sint-Lodewijk en de familie Bruggeman danken U voor de blijken van deelneming en genegenheid, en voor uw gebeden.**

---

Druk Jacobs Melle