

't En is van u hier nederwaard,  
geschilderd of geschreven,  
geen beeltenis, geen beeld van u gebleven;  
't en zij dat beeld in mij,  
dat gij gelaten hebt, alleene. (G. Gezelle)



In Gods Vaderhanden en in uw vrome bede  
bevelen wij de ziel aan van

MEVROUW

## **MARTHA, MARIA BRUGGEMAN**

**weduwe van de heer Remi GOOSSENS**

geboren te Kalken op 3 juni 1904 en op 4 fe-  
bruari 1987 in de Heer ontslapen te Wetteren. Zij  
ontving de H. Olie der Zieken en de Pauselijke  
zegen.

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneer-  
den en Ziekenzorg.

Om over moeder te schrijven, vooral zo'n moe-  
der, vinden we slechts de allereenvoudigste  
woorden. In haar hart borg de Heer de rijkste  
schatten van Zijn liefde: Hij schiep het zo wijd dat  
het allen en ieder kon vatten.

Zo rijk dat het immer geven kon zonder zich uit te  
putten; zo warm en zo diep dat het alle noden  
begrijpen kon en dragen, zonder ooit de last te  
zwaar te vinden.

Moederhart, wonder van Gods scheppende lief-  
de. Twee polen in haar hebben haar leven lang  
elkaar gezocht en gevonden: haar geloof en

haar hart. Hiermee had zij genoeg om iedereen  
te helpen.

«Iedereen te helpen» - allereerst in eigen gezin.  
Van de goeden was zij één die 't goud in 't hart  
bewaarde. Waar haalde zij de kracht om in eigen  
gezin destijds haar streng te staan? Haar geloof  
en haar warm hart!

Dat is dan ook de grote troost voor kinderen en  
kleinkinderen; de laatste jaren haar te kunnen en  
mogen opvangen. Zij wisten maar al te goed wat  
moeder voor hen betekende; van uit haar werk-  
zaamheid en haar zorgende kracht. Het is hen  
niet ontgaan wat moeder in tijden - niet zoals de  
onze - gedaan had voor vader; het bedrijf en  
haar gezin.

Moge de Heer haar nu zegenen voor dit spre-  
kend getuigenis van geloof en vertrouwen.

Gij wist, moeder, beter dan wij, dat na dit leven  
van moed en toewijding, hoe waar het is: dat de  
enen zaaien en de anderen maaien. Laat ons  
dan deel hebben aan de oogst: de kracht van uw  
schoon voorbeeld, de bescheidenheid van uw  
inzet en de rustige zekerheid van uw godsdien-  
stige overtuiging.

Moge zij nu verder leven in de dankbaarheid van  
ons hart, en in de vroomheid van ons gebed.

De families BRUGGEMAN, GOOSSENS, HEIRMAN en  
VERSTUYFT danken U om uw kristelijk meeleven.

Begr. Luc Braeckman, Kalken - Tel. (091) 67.53.90  
Druk. Mevr. Braeckman, Kalken - Tel. (091) 67.53.17