

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop!



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RICHARD BRUGGEMAN

weduwnaar van Mevrouw

Marie Machtelinck

geboren te Everbeek de 26 oktober 1904 en overleden te Opbrakel, de 30 oktober 1965, gesterkt door de H. Olie der zieken.

Heer, laat uw dienaar in vrede rusten! Dat gebed legt onze Moeder de H. Kerk ons deze dagen op onze lippen. Het is ook onze enige, maar grootste troost. Wreed en bitter is de dood! Zij scheidt familieleden en vrienden van elkaar, en die in liefde verenigd waren rukt zij uiteen. . . . Maar, voor ons die geloven, blijft de vaste hoop elkaar terug te zien hierboven.

Richard was eenvoudig, werkzaam, dienstwillig voor iedereen. Velen zullen hem missen en betreuren en zijn aandenken zal bij allen levendig blijven.

Duurbare zusters, schoonbroers en familie dank voor uw genegenheid mij betoond. Mijn vele vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën BRUGGEMAN, COECK
en MACHTELINCK

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.