



Heer, laat voor altijd bij U rusten

MIJNHEER

THEODOOR BRUGGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

JULIETTE ASSEZ

geboren te Destelbergen, op 6 mei 1920 en
onverwacht overleden te Antibes (Frankrijk), op
17 juli 1969, voorzien van de HH. sacramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.



Vol levensmoed, zoals hij altijd was geweest, had deze werkzame man zijn verlofreis ondernomen, als een welgekomen en welverdiende ontspanning. Het werd de laatste voorbereiding op de grote Reis naar het Hemels Vaderhuis. Onderweg, ver van huis, alleen met zijn echtgenote, heeft hij de Heer dan ook ontmoet om met Hem in te gaan tot het nieuwe Leven, waarin hij geloofde, en waarheen ons aller leven gericht staat. Zijn heengaan is echter een onherstelbare slag voor zijn dierbaren, die treuren om het verlies van een geliefde echtgenoot en vader. Wij geloven echter dat hij nu volkomen gelukkig is. Moge zijn huidig Geluk, waarin hij ook ons opwacht, onze troost zijn en de kracht om moedig en samen onze aardse levensweg verder te zetten als een degelijke voorbereiding op het Eeuwige Leven, in een Eeuwig gelukkig samenzijn. Gods' Liefde, Die ook hier aan het werk is, zij het dan op een voor ons onbegrijpelijke wijze, moge ons allen verenigd houden en in vader samen met ons Haar wonderwerk voltooien.

**De families Bruggeman, De Plu, Assez en
Van Der Linden,**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel