

Ik heb naar mijn God verlangd en Hij heeft mij
verhoord! Ps. XXXIX

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN MIJNHEER

THEODULE BRUNEEL

weduwenaar in 1-ste huwelijk van Mevrouw

ELODIE DELCOURT

echtgenoot van Mevrouw

ELISA DELCOURT

geboren te Zegelsem, den 10 Juli 1856

en er godvruchtig overleden, den 23 October 1947.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Bij de dood zullen wij alles verlaten; onze deugden en onze ondeugden, onze goede en kwade werken allen zullen ons vergezellen. Daarom denkt dikwijls op de dood en schikt uw leven zóó, dat gij voor hare komst bereid zijt!
(H. Ambrosius)

Het einde van zijn leven heeft hij gerust en onderworpen aan den wil des Heeren zien aankomen, hetgeen een groote gratie is voor den stervende en een zoete troost voor de overblijvende.

Met bereidwilligheid heeft hij aanvaard al wat hem is overkomen, in de droefheid heeft hij de kalme en in de ziekte de verduldigheid behouden.

Troost U, lieve echtgenoot, onze scheiding zal niet eeuwig duren; en gij mijn duurzame kinderen en kleinkinderen vaartwel en gedenkt mij steeds in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

7 jaar afl.

De vier akten.

(12 jaar afl.)

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL

Mevrouw Theodule BRUNEEL, geboren Elisa DELCOURT;
Mijnheer en Mevrouw André BRUNEEL-TEERLINCK en hun kinderen
Marcel, Suzanne en Godelieve;
De Familiën BRUNEEL, D'HAEYER en DELCOURT.

bedanken voor uw gebeden en de blijken
van deelneming in hun rouw, betoond bij
het overlijden van Mijnheer

THEODULE BRUNEEL.