



Tot gedachtenis aan

MEVROUW

MARIA BRUNEEL

weduwe van de Heer JEROME ALLAERT

geboren te Bavikhove op 3 januari 1901
en zachtjes in de Heer ontslapen
te Harelbeke - Bavikhove op 29 januari 1982,
gesterkt door de troostmiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

Lid van de Halle vrienden en alle
godvruchtige genootschappen.

Maria was een eenvoudige diepgelovige vrouw.
Zij voelde zich gelukkig en tevreden in haar
doodgewone onopvallende plichten van iedere
dag.

In haar lang leven heeft zij samen met vader
veel gewerkt en was zij de zorgende en zacht-
moedige moeder voor haar gezin. Zij heeft ech-
ter ook heel wat lijden en ziekte gekend. Ver-
schillende keren was zij in het ziekenhuis, maar
haar optimisme en haar vertrouwvol gebed hielp
er haar telkens weer bovenop. Zij bleef
vertrouwen dat het beter zou gaan en dat zij
het best van al kon genezen en herstellen thuis.
Zij hield zoveel van haar thuis omdat zij wist
dat zij er steeds omringd was door de warme
bezorgdheid en de diepe bekommernis van haar
dierbaren. Zoals zij gans haar leven zelf altijd
bereid en gereed was met haar werkzame be-
zorgdheid voor hen, zo waren ook zij nu gereed
om in moeders' oude dag opbeuring en hulp
te bieden. Gelukkig die zo met elkaar verbonden
leven in daadwerkelijke naastenliefde en kinder-
lijke hulpvaardigheid.

Met dankbaarheid denken wij aan haar christe-
lijke levenswijze en volhardende gebedsgeest die
haar leven kenmerkten. Daar vond zij kracht en
steun voor haar dagelijkse leven en zeker in de
moeilijke momenten en de tegenslagen van het
leven. Steeds bleef zij blijmoedig en vol aan-
dacht voor anderen, zelden klagend over het
gedwongen rusten en de ongemakken die haar
ziek-zijn meebrachten. Dat kon zij omdat zij veel
belang hechtte aan haar diep geloof en omdat
zij leefde vanuit haar onwankelbaar vertrouwen
en een warme liefde voor God en de medemens.
Omwille van zulk een levenswijze, waarvan wij
in het evangelie de sterke aanprijzing vinden,
zal de Heer haar nu verwelkomen in de grote
groep van trouwe volgelingen die een blijvend
geluk mogen genieten in zijn vaderhuis.
God, wij danken U voor zo 'n goede moeder.
Laat ons, haar kinderen, kleinkinderen en fami-
lie, omwille van haar, steeds dieper met elkaar
verbonden leven. Laat haar, nu levend bij U,
samen met vader verder waken over ons.
Onze Lieve Vrouw van Halle, bid voor ons.

De Heer Rafaël Allaert,
De Heer en Mevrouw Joël Allaert - Vandorpe,
haar kinderen ;

Mejuffer Dorine Allaert en verloofde,
Mejuffer Marijke Allaert,
Mejuffer Hilde Allaert, haar kleinkinderen ;

De families Bruneel - Verhaeghe en
Allaert - Dekostere,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. Ond. L. Debonné, Peperstr. 64, Heule