

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.

DIT WEZE
EEN VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Alois BRUSSELMAN

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Juliette THOMAS

geboren te Elst op 30 april 1904
en er plotseling, in familiekring overleden,
op 23 september 1990,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Gepensioneerd Porion - Mijnwerker

In het huis is het nu leeg geworden, onbezet
staat de zetel in de woonkamer, vader is niet
meer. Wat al gemengde gevoelens van droef-
heid en dankbaarheid vervullen vandaag ons
hart.

Een edel mens, man van eer en plicht is
van ons heengegaan. Schone gaven sierden
zijn persoonlijkheid : ijverig in het goede,
rechtvaardig en eenvoudig.

In de tijd van het arme Vlaanderen van
toen, ging deze man vroegtijdig werken en
als echtgenoot en vader verdiende hij het
dagelijks brood, in de mijn, meer dan 37 jaar
als mijnwerker.

Uit bewondering en fierheid hebben we dik-
wijls opgekeken naar Alois, hoe hij meeleeft
met de kinderen, zijn kleinkinderen en bij
Denis en Lucie een warme thuis had ge-
vonden.

Hij was tevreden, ondanks zijn miserie de
laatste jaren. Bovenal trof in hem een grote
goedheid, die leesbaar was in zijn blik, maar
openstraalde in zijn daden.

Hij bezat de zekerheid van mensen die te-
vreden terugblikken over een hard leven van
zorgen voor de zijnen.

Zo was hij bereid rekenschap af te geven
aan zijn Schepper. Daarom mogen we op
Alois de woorden toepassen :

« Gij waart in eenvoud rijk en groot en toe-
gewijd aan die U dierbaar waren, vol geloof
tot in het uur van de dood, dit beeld dat wij
van U bewaren ».

Afscheid nemen valt wellicht ook zwaar voor
kinderen en kleinkinderen, maar de herinnering
aan zijn goedheid is toch zeer troostend.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, heb
dank voor de kleinste attenties tot de laatste
dagen, tot het laatste uur. Ik schenk U allen
mijn vaderzegen.

Familieleden, vrienden en geburen, bidden
we af en toe eens voor elkaar, tot weerziens,
bid voor mij.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

†

De families

BRUSSELMAN, THOMAS,

COCHIE en KINDT,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitgeverij BVBA Braeckman - (055) 42 26 24
Begravenissen Rouwcenter « BVBA Funeralia »