



« Mijn kinderkes,  
ik heb u al wat  
geeflijk was gegeven :  
mijn werkzaamheid  
bij dag en nacht  
mijn liefde  
en ook mijn leven ».

†

DANKBARE NAGEDACHTENIS AAN  
MEVROUW

## **Maria, Catharina, Gerarda BRUSSELMAN**

weduwe van de Heer Amedé HOEBEKE,

geboren te Elst op 10 december 1907  
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek te  
Brakel-Opbrakel op 2 maart 1987.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

BRUSSELMAN, COCHIE,  
HOEBEKE, STURTEWAGEN,  
danken U.

Namis : zondag 19 april 1987 om 10.30 uur.

Voor gelovige mensen is elke mens een beeld en elke liefde, vooral moederliefde, een afstraling van Gods Vaderliefde. Voor ons, die nu terugblikken op het gevulde leven van deze moeder, voor ons die ons moeder zo zielsgraag hebben gezien en niet wilden dat anderen er gingen voor zorgen, voor ons is er een liefde in God geworteld. Op dit ogenblik van de grote waarheid, de dood, maken we de balans op. Moeder staat niet met lege handen voor God. In een armere maar tevrede tijd deelde Gerarda haar liefde met een warm hart en ijverige handen mee. Moedig droeg zij lief en veel leed, niet het minst de laatste levensjaren. Na lijden komt nu eeuwig verblijden bij zoveel geliefden als man en kinderen.

Gedenk, o mens 't geen niet verslijt : de vreugde die ge anderen hebt bereid. Al wat gij moeizaam hebt vergaard, aan geld en goed bijeengespaard blijft hier terwijl gij henen gaat. We sterven allen even arm of rijk. Waar men zijn evenmens bemind, daar is 't dat het paradijs begint, nieuw en eeuwig paradijs !

Moeder, wij, vooral uw kinderen en klein-kinderen zullen U niet vergeten. We bewaren U dankbaar in onze liefde. Wij zullen uw zorg missen, voor ons en onze familieleden en geburen. Nu wij elkaar niet meer kunnen helpen met onze handen, doen we het nu in 't gebed en in de H. Mis.