

Zalig zijn de vreedzamen want ze zullen kinderen
Gods genoemd worden. Math. 5



Bid voor de ziel

van

REMI BRUSSELMAN

weduwnaar van

AMELIE COCHIE

geboren te Elst, de 25 Augustus 1864 en aldaar
godvruchtig overleden de 12 Augustus 1950.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Lid van den bond der Xaverianen en andere
genootschappen der parochie.



Deze man had eene goede en kalme inborst, zijn
werkzaamheid, zijn eenvoudige handelwijze en zijn
rechtschapenheid deden hem door iedereen beminnen.

God alleen weet wat voordeelig is voor de zalig-
heid van den mensch, ook zend Hij ons niets over
dat Hij niet geschikt heeft voor onze heiligmaking.
Nav Christ.

Hij heeft de beproeving zijner ziekte eigen aan
den hogen ouderdom, met verduligheid en onder-
werping verdragen, wetende dat de ziel door het
lijden gezuiverd wordt, en man van geloof mocht
hij hopen op God die hem heeft verhoord en uit
de ellende verlost. Eccl. 24

Bemide Kinderen. Kleinkinderen. Zuster en
Bloedverwanten, ik dank u voor al uwe zorgen
die ge mij hebt besteed in mijn droeve ziekte, treurt
niet over mijn heengaan, ik ga tot moeder in den
hemel van daar zullen wij waken over u, houdt
God altijd voor oogen, leeft in vrede onder malkan-
der, laat u niet verleiden door de wereld en bidt
veel voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid, (300 dag afluat.)



Mr & Mw Jozef DE TEMMERMAN-BRUSSEL-
MAN en kinderen;

Mr & Mw Alois BRUSSELMAN-THOMAS en
kinderen;

Mr & Mw Amedée HOEBEKE-BRUSSELMAN en
kinderen;

De Familiën COCHIE-BRUSSELMAN;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond

Uitg. Vanderstichelen, Koster, Elst.