



Met dankbaarheid gedenken wij

DE HEER

RUDY BRUSSELMAN

echtgenoot van Mevrouw

LIEVE DE CNIJF

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 29 mei 1951
en na een smartelijk ongeval overleden
te St.-Maria-Lierde op 21 april 1996.

Bestuurslid van het N.C.M.V.

Na een lange, koele, donkere winter en een grillige lente komen de eerste deugddoende zonnestralen waarop ook jij zo wacht. Precies op zo'n zonnige zondag van 'je goed voelen' neem jij, Rudy, totaal onverwacht afscheid van je hecht gezin, je vertrouwde omgeving, je familie en je vele vrienden. Waarom? Niemand die het weet. Er is geen zinnig antwoord. Een veelbelovend voorjaar is dood en afgebroken. Je leven en je werk zijn in volle expansie. Je baant je samen met Lieve een eigen duidelijke weg in het leven. Je werk beheerst je actieve leven. Je bent een vakman als geen ander.

Je houdt van de natuur en van Varlande je paard die jij met veel zorg omgeeft en op wiens rug jij de dagelijkse routine even kunt vergeten. Je maakt tijd voor mensen en verenigingen die

nooit vergeefs beroep op je doen. Koens wielervrienden en Simali's toneelgroep verliezen een vriend en actieve medewerker. Jij staat nooit op het voorplan maar achter de schermen steek je graag de handen uit de mouwen met de werkracht die jou eigen is. Beide verenigingen liggen je nauw aan het hart. Vertoeven onder vrienden, dat is pas feesten voor jou. De kampioenviering van volleybalclub Sint-Jan wordt je afscheidsfeest, ook al ben jij je daar niet van bewust. Je bent een levensgenieter.

Nu jij er niet meer bent, moet het verder. Een niet te onderschatten opdracht. Met je optimistische aard zou je beslist niet willen dat Lieve, Sabrina en Saartje bij de pakken blijven zitten. Dat is je stijl niet. Putten zij daar moed en kracht uit? Rudy, jij bent onvervangbaar en uniek als ieder mens. Jij zult bij velen verder leven in de talrijke mooie herinneringen. Je blijft gekend en geliefd als een opgewekt, joviaal en vriendelijk man. Je lachend gezicht is voorgoed in ons geheugen en hart geprent.

**De families BRUSSELMAN, DE CNIJF,
MARROYEN en DE BOE,**

danken U om uw bliken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

