

Hoe gelukkig is de mens die tracht in zijn leven te zijn zoals hij bij zijne dood verlangd bevonden te worden. (Nav. XI)



BID VOOR DE ZIEL

van

Amelia Brusselmans

echtgenote van

Alphons DE PREZ

geboren te Elst, op 19 Juli 1885 en overleden te Nederbrakel, op 3 December 1951, gezalfd met het H. Olieel.

Zij was de vrome kristene vrouw die geroemd wordt in de H. Schrift: een voorbeeld van Geloof en godsvrucht, liefderijk voor de evenaaste, onberispelijk in haar gedrag, nauwgezet in het kwijten van haar plichten als huisvrouw en moeder.

In de huiselijke kring heerst nu diepe treurnis omdat een zo goede moeder zo plots en onverwachts aan haar dierbare man en haar geliefde kinderen ontruikt wordt; maar zelfs indien de rechtvaardige door de dood wordt verrast, zal hij in vrede rusten. Immers niet de onvoorziene dood maar de onvoorbereide dood moet men vrezen. (Navg. XI)

Beminde echtgenoot, mijn afsterven doet uw goede hart verschrikkelijke pijn, want we kwamen toch goed overeen en we verlangden nog lange jaren alzo gelukkig bij elkander te zijn. Doch de Wil van O. L. Heer geschiede! Zoek dan vooral uw troost bij O. L. Heer in het gebed en bij onze kinderen. Dierbare kinderen, draagt zorg voor vader: eert hem al de dagen zijns levens, onderhoudt ook al de goede lessen die ik U gegeven heb en gij zult gelukkig zijn en de zegen van O. L. Heer zal op U rusten. Vaart dan allen wel, en tot weerziens; vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken. Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Voor de overledene de 4 akten a. u. b.

Vandendriessche, Opv. P. De Vleeschauer, Nederbrakel

Mijnheer Alphons DE PREZ;
De kinderen en kleinkinderen van Alphons DE PREZ-BRUSSELMANS;
De Familiën DE PREZ, BRUSSELMANS, ROELANDT en SCHIETTECATTE,

BEDANKEN.