



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Petrus, Omer, Henri BRUWIER**

weduwnaar van **Mevrouw Cesarine DETAND.**

Geboren te Nederbrakel op 1 juli 1903 en  
godvruchtig overleden in het Burgerlijk Zieken-  
huis te Ronse op 4 april 1989,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Met erkentelijkheid en dankbaarheid gedenken  
we ons vader Omer, familielid en vriend en  
goede medeburger.

Ontroerd nemen we afscheid in de hoop dat  
dit vernederd lichaam zal verrijzen in onster-  
felijkheid.

« Heer mijn Redder - GIJ, gij leeft  
en moet ik, heengedreven ;  
ook eens het ergste zien  
van dit ellendig leven ;  
Gij zijt daar, die me wacht  
en mij den teug bereidt,  
wanneer ik sterven zal,  
van uwe onsterfelijkheid ».

G. Gezelle

« Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, we  
zullen hem eens vieren in blijdschap, daar zal

geen dood, rouw of smart meer zijn want al  
het oude is voorbij ». (Openbaring 21,4)

Mijn dierbare naastbestaanden, familie en me-  
deburgers, een hartelijk woord van oprechte  
dankbaarheid aan allen en voor alles ! Ik wens  
U alle goeds voor het verder leven !

De families BRUWIER - DETAND - FAUVETTE  
HAEGEMAN,

danken U oprecht voor uw bliken van  
deelneming in hun rouw.

---

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel