

*Mensen hun dagen zijn als gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld,  
dan waait de wind en ze zijn verdwenen.  
Maar duren zal de liefde van God  
voor allen, die zijn verbond bewaren,  
zijn woord behartigen en het volbrengen.*

*(Ps. 103)*



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

## De Heer Emiel BRUYLAND

weduwnaar van Denise BEECKMANS

geboren te Denderwindeke op 10 november 1916  
en godvruchtig overleden bij een smartelijk  
ongeval te Herne op 3 juni 1992.

*Gevoelig voor uw bliken van deelneming  
danken U oprecht :*

Hugo en Emilienne COOREMAN - BRUYLAND,  
hun kinderen Anja, Nadia, Sandra en Carla ;  
Omer en Fabienne BRUYLAND - CORRON,  
hun kinderen Sonja, Carina, Berlinda en Wim ;  
Hervé en Gilberte COCHEZ - BRUYLAND, hun  
kinderen Bruno en Barbara ;

De families BRUYLAND, BEECKMANS  
CHEVALIER en SERGEANT.

Zwaar is het verlies van deze  
goede vader. Door arbeid heeft hij  
zijn leven waardig gemaakt.  
Goedheid en hulpvaardigheid  
straalden van hem uit en maakten  
hem door eenieder geacht en bemind.

Hij was een gelukkige huisvader en  
heeft hard gewerkt voor zijn gezin.

Hij leefde voor het welzijn  
van zijn geliefden.

In onze droefheid  
bij dit plotseling gebeuren,

troosten wij ons bij de gedachte dat wij hem  
mochten omringen met onze liefde en zorgen.

Heer, wij danken U dat we

zo'n vader gekend en gehad hebben.

Blijmoedig ging hij door het leven, steeds  
bereid anderen te helpen en gelukkig te zien.

Met deze schone herinnering zal hij altijd  
in ons hart blijven voortleven.

Liefste kinderen en kleinkinderen, ik weet dat dit  
plots heengaan u hard en pijnlijk zal vallen  
want uw liefde en genegenheid voor mij was zeer  
groot, maar troost elkander. Eén ding wil ik u  
nog vragen : wees mij indachtig in uw gebeden.

Rouwcentrum LUYPAERT-SNOEKS, Herne - 02 / 396 27 42  
druk. VAN HOLDER, Herne - 02 / 396 12 84