

Heilig Hart van Jezus. Uw Rijk kome.



Bid voor de Ziel van Mijnheer
Hypoliet-Cyriel BRUYLAND

echtgenoot van Mevrouw
SOPHIA EVERAERT.

Geboren te Gijzegem. 3 December 1868 en god-
vruchtig overleden te Herdersem. 4 Mei 1947.

Voorzien van de H. Rechten.
Lid van de H. Hartbond.

.....
Wie God bemint heeft hoeft niet te vrezen voor
dood of straf, oordeel of verwerping. De volmaakte
liefde geeft immers zekere toegang tot God in de
hemel.

Uitstekend heeft de overledene deze waarheid be-
leden door zijn leven. Goed jegens zijn evenmens.
trouw tegenover God, was hij daarbij een vurig
vereerder van het H. Hart van Jezus en trouw lid
van de Bond van 't H. Hart. Hoe zoet is het, het
hart te vereren en te binnemen van Hem die ons moet
oordelen.

Bemide echtgenote. hard is de scheiding voor U,
doch gedenkt dat ze niet volledig is, en voornamelijk
van korte duur. Liefste kinderen en kleinkinderen,
broers en zusters, familieleden en vrienden, die mijn
troost geweest zijt in 't leven, weest nu mijn steun
in de dood, tot een zelfde geluk ons allen weer sa-
menbrengt.

H. Hart van Jezus, op U vertrouwd ik. (300 d.a.)

Drukk. Pr. Schepens, Herdersem.

Voor uw blijken van deelneming in onze rouw
en uw gebeden voor onze duurzame overledene, danken
U,

De Familien BRUYLAND, EVERAERT.
ROGGMAN en LEDEGEN.