



In onze angst omdat wij moeten  
sterven, troost ons de belofte  
dat wij eens onsterfelijk zullen  
zijn met Hem.

Dit weze een vroom aandenken en een  
uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW

**Adeline BRUYLANDT**

weduwe van de heer

**Hector VAN AUDENHAEGE**

geboren te Onkerzele  
de 10 januari 1886  
en godvruchtig overleden  
te Idegem de 9 december 1971  
gesterkt door de sacramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Ons oud moederken is naar de Hemel. Het deert  
ons haar te moeten missen niettegenstaande  
haar hoge ouderdom en de "zwarte" last die zij  
ons zo lang heeft opgelegd door haar krankheid.  
Deze "last" was nochtans zoet omdat we ons

dankbaar herinnerden wat zij als een beste moe-  
der voor ons deed, toen we zelf haar steun zo  
nodig hadden en ook ten volle kregen. Nu den-  
ken we in weemoed terug aan haar talrijke gaven  
haar opgewektheid, haar goedhartigheid en be-  
minnelijkheid. Zij is een bezorgde en goede  
moeder geweest. Mochten we de weg die zij ging  
en ons standvastig voorhield zelf bewandelen,  
dan zullen we haar even zeker terugzien bij de  
Heer, die haar nu met vreugde in zijn rijk ontving.  
Wij danken God dat Hij haar zo lange jaren in  
ons midden heeft gelaten.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik heb U  
zeer lief gehad, hard voor U gewerkt en veel  
voor u gebeden. Blijf ook mij en mijn voorbeeld  
indachtig. En U vooral mijn dochter Alice, die  
mij zo vol toewijding hebt bijgestaan in mijn  
laatste jaren, dank. U Tot weerziens in de hemel.

De families BRUYLANDT, VAN AUDEN-  
HAEGE, VAN DER MYNSBRUGGE  
en MANGELINCKX

zijn zeer erkentelijk om uw kristelijke  
deelneming en danken U.

---

Drukkerij Van de Maele