



Na een leven vol liefde en toewijding
is heden van ons heengegaan

MEJUFFROUW
Berthe BRUYLANDT

Geboren te Geraardsbergen op
23 juli 1911 en zacht in de Heer
ontslapen, omringd door haar
geliefden, op 2 november 1994, gesterkt
door de H. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Dank voor uw gebed.

De families BRUYLANDT
AVRAAM

Zelf met een handicap geconfronteerd vanaf
haar prille jeugd, stelde zij haar leven ten
dienste van anderen.

Haar levensdoel waren

- de club van COVDA, blijf jong,
- de Missiebond,
- de Christelijke Middenstands
Beweging voor Vrouwen,
- Sint-Vincentius A Paulo,
- de Katholieke Vereniging voor
Gehandicapten
- de Beschutte Werkplaats,
waar zij onberekend en in alle eenvoud
steeds bereid was tot helpen.

Niet in het minst betekende zij een
mijlpaal en een grote steun voor haar
familie.

Taty, wij zullen je missen.

