

Rust nu maar uit, je hebt je strijd **gestreden**,
je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?



VROOM AANDENKEN

aan

DE HEER

MARCEL BRUYLANDT

echtgenoot van Mevrouw

ELIANE VANDROOGENBROEK

geboren te Onkerzele op 30 januari 1920 en
overleden te Galmaarden op 9 februari 1989,
gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

Uw aanwezigheid, uw vriendschap,
uw blijken van deelneming
zijn een steun voor ons.

Wij danken u.

De families BRUYLANDT,
VANDROOGENBROEK,
DUCHAU en VAN BELLE.

Galmaarden, 14 februari 1989.

Beste peter,
Je heengaan heeft ons diep getroffen.
Zoveel zouden we samen nog kunnen doen.
Je heengaan doet pijn, lieve peter,
we zullen je toch zo missen.

We hebben het stilaan zien aankomen hoe vader
steeds zwakker werd ; toch is het moeilijk te
aanvaarden dat jij er niet meer bent.
Stil en eenvoudig, zoals je geleefd hebt, vader,
ben je van ons heengegaan. Je hebt er nooit
naar gestreefd om in de kijker te lopen, maar
je hebt stil en hard gewerkt voor je gezin. Je
mag fier en tevreden zijn over je arbeid.

Beproeving en lijden zijn op mij neergevallen ;
angstige dagen en droevige nachten heb ik ge-
kend. Maar het was mij een grote troost om-
ringd te zijn door mijn bezorgde familie.

Dierbare echtgenote,
Dank voor zovele jaren van liefde en trouw, in
goede en kwade dagen. Je onuitputtelijke goed-
heid maakt dit afscheid nog moeilijker. Ik denk
vooral aan de mooie momenten die ons leven
zo waardevol hebben gemaakt.

Moge hij in vrede rusten !

Begr. Langendries, S.P.K. - druk a.w. galm.