

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS !

†

VROOM AANDENKEN

van Mijnheer

Franciscus - Josephus BRUYNEEL

echtgenoot van

Mevrouw Germaine Van Den Driessche

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914 - 1918.

geboren te Oudenaarde op 14 november 1894, en er
godvruchtig overleden op 5 mei 1962, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der stervenden.

De dierbare overledene was een eenvoudig, minzaam
en gedienschtig man.

Hij diende het vaderland, streed voor een recht-
vaardige zaak. Hij deed wat plicht was : diens over-
eenkomstig wordt hij beloond. Hij was een trouwe
echtgenoot en een werkzaam en zorgzame man.

Toen kwam het lijden, de pijnlijke ziekte, soms
hard en lastig om dragen ; maar met groots geduld en
zonder klagen heeft hij dit alles verdragen.

Vele maanden heeft hij verlangd terug te keren
naar zijn woning ; maar de Heer heeft het anders
gewild.

Beste vrouw, bid met mij « Uw wil geschiede » —
deze gedachte zal u steeds bemoedigen. Weet, dat ik
U tot het laatste heb liefgehad en dat gij alleen oor-
zaak zijt die het me moeilijk maakte afscheid te nemen
van het leven. Heb dank voor uw genegenheid en
toewijding. Zijt gelukkig.

Maar omdat de oordelen van de Heer ondoorgron-
delijk zijn, en omdat er niets wat besmet is de hemel
binnengaat, zo wordt zijn ziel in de vrome gebeden
van zijn familieleden, zijn strijdmakkers en bekenden
aanbevolen, opdat zij des te spoediger

Ruste in Vrede.

.....
Drukk. M. Gasthuys-Van Brabandt, Leupegem

Mevrouw Franciscus BRUYNEEL, geboren Germaine VAN DEN DRIESSCHE,

De familiën BRUYNEEL, GALLE, VAN DEN DRIESSCHE, SCHIETTECATE.

*danken U van harte om uw gebeden
en uw blijken van innige deelneming.*