

"God gaf, God nam.
De Naam des Heren zij gezegend."



Dit weze een vroom aandenken aan

D E H E E R

ROGER BRUYNEEL

*echtgenoot van Mevrouw
MARIE-LOUISE VAN DEN BERGHE.*

Hij werd geboren te Moerbeke op 11 mei 1936 en is rustig en in volle overgave aan Gods Wil overleden in de St Franciscuskliniek te Brakel op 24 mei 1982.

*Leraar aan het Technisch Instituut
Sint Jozef te Geraardsbergen.*



*Marie-Louise VAN DEN BERGHE, Hilde
en Bart en de families BRUYNEEL,
VAN DEN BERGHE, DE NAYER en
REDANT danken U om uw gebed en
medeleven.*

Onze pijn wordt verzacht door dankbaarheid.

Roger hield niet van grote woorden. Uitbundigheid ging hem niet. In zijn gezin lag zijn leven. Aan zijn school was hij toegewijd. Spontaan komt ons zijn ingehouden glimlach voor ogen. En in twee woorden kon hij zo gevat reageren!

Vreugde brengen was zijn levenskunst, niet die vreugde die overloopt, maar die stille kracht die mensen aantrekt en die de vergankelijkheid van al dat uiterlijk vertoon zo doorprikt.

"Wat God doet, dat is welgedaan". Diep in hem leefde die zekerheid, fundering van een levend geloof. Er zijn zo van die mensen die rustig voortdoen, fijngevoelig voor het goede dat aan hen gebeurt, edelmoedig zwijgend om andere mensen niet tot last te zijn, dankbaar om de kleinste dienst.

Help ons Heer, op onze weg naar U. Roger is ons voorgegaan; wij zullen hem missen. Geef Gij ons kracht voor de dagen die komen.

Heilige Maria, op U stellen wij ons vertrouwen, breng hem nu bij Uw Zoon.

En laat ons die met Roger verbonden waren, nu omwille van zijn dood, nog sterker met elkaar verbonden zijn.