



In deze Eucharistieviering
bidden wij voor
DE HEER

Remi C A B E R N E L

weduwnaar van Mevrouw
Marie Theresia ASSEZ,

geboren te Everbeek op 8 februari 1882 en
overleden in de Sint-Franciskuslinie
te Brakel - Opbrakel op 7 augustus 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zoals een rijpe vrucht van de boom valt
is deze oude man gestorven. Ontwikkeld door
zijn tocht over de oceaan, gerijpt door een
lang leven heeft hij in zijn schone oude
dag blijk gegeven dat hij zijn geloof in de
Heer had bewaard. Zijn dagelijks gebed was
hem een levenskracht. Op zijn sterfbed nog
verbaasde hij de zusters door zijn diep ge-
loof.

Hij was een man die genoot van de goede
en schone dingen die hij veroverde door zijn
arbeid en toch dankbaar uit Gods hand wist
te aanvaarden. Wars van alle formaliteiten
was hij op zijn manier een kristelijk man.

Met Sint-Paulus mag hij zeggen : mijn le-
vensloop is ten einde maar ik heb mijn ge-
loof bewaard.

Wij allen hier verenigd in dit zelfde geloof
bidden dat de Heer hem barmhartig weze en
dat hij na zijn zwerftocht op aarde eeuwig
gelukkig moge leven.

Mogen wij allen, vooral zijn kinderen bij
wie hij zulke schone dagen mocht doorbren-
gen, zijn beeld en voorbeeld in onze geest
en hart bewaren.

De families CABERNEL, ASSEZ, DE POTTER,
VAN DE WEGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek