

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Marguerite, Madeleine C A B O**

echtgenote van de Heer

**REMI DE STAEBEL,**

geboren te Nederbrakel op 27 juli 1901 en  
godvruchtig overleden in het St.-Elisabethzie-  
kenhuis te Zottegem op 14 april 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Sterven is afscheid nemen van de wereld,  
is alles verlaten wat u dierbaar was. In het  
leven heeft de mens vele vrienden rondom  
zich, maar in het stervensuur staat hij al-  
leen, alleen met de dood en met God. Wat  
is de dood soms benauwend, maar wat is  
hij soms ook zacht en vredig.

Het is een harde wet van de natuur dat  
iedere mens eenmaal sterft. Bij de een na  
een lang en rijkgevuuld leven, bij de ander  
veel te vroegtijdig. De dood is het einde  
voor iedere mens. Daarom weest immer bereid  
want de mensenzoon komt op het uur dat  
gij Hem het minst verwacht.

Bemide echtgenoot, kinderen, kleinkinde-  
ren en familie, ik dank u voor alles wat gij  
voor mij geweest zijt in dit leven. Bidt tot

God dat Hij mij in zijn goedheid opneme  
in het hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en  
vrede.

God, Gij alleen zijt altijd bereid U te ont-  
fermen over ons en ons te sparen. Wij bid-  
den U voor uw dienaress Madeleine; gebied  
uw heilige engelen haar op te nemen en te  
geleiden naar het paradijs, de hemel, zodat  
zij moge delen in de hemelse vreugde voor  
altijd, door Kristus onze Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families CABO, DE STAEBEL, BOUSSAERT,  
DE RIDDER,

**danken U zeer oprecht voor uw bliken  
van deeleeming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel