

Het is geschied zoals het de Heer behaagde, zijn
Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIE-REINE CABO

weduwe van Mijnheer

René Ramsdam

geboren te Everbeek de 11 december 1882 en er
overleden de 22 juni 1961, voorzien van de HH.
Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke
zegen «in articulo mortis»

De Heer heeft mij zwaar beproefd, maar in
mijn ellende heb ik gebeden en Hij heeft mij bijge-
staan en veel geduld verleend.

Daarom dank ik de Gever van alle goed om-
dat Hij steeds aan mijn zijde stond en de moed
gaf om niettegenstaande vele tegenslagen en
kwellingen, toch mijn plicht te doen en onder-
worpen aan Gods H. Wil, blijde door het leven
te gaan.

Vaarwel beminde Broeders, Zuster en Familie,
ik bedank U voor uw grote genegenheid en
tedere zorgen. Vergeet mij niet in uw gebeden;
eens zullen wij voor altijd verenigd zijn.

Ik zegen u allen en tot wederziens bij de Heer.
Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.

300 d. afl.

De familiën

**CABO-VANDEPONSEELE en
RAMSDAM-D'HAYER**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.