

+

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Mariette CABO

echtgenote van Frans Donkerwolcke,

zij werd geboren te Everbeek
op 1 januari 1931 en ontsliep in de Heer
op 10 september 1989 in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

Cabo, Donkerwolcke,
Basselier en Vanwymeersch,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 7 oktober 1989 om 19 u.

Met heel veel droefheid en pijn in het hart zijn wij hier met velen bijeen om van Mariette afscheid te nemen, die ons zo plots en onverwacht ontvallen is. Zij was er nochtans heel erg nodig én voor haar man én voor haar kinderen én voor haar moeder én voor haar zuster. Toen het onheil van de brand bij haar zuster toesloeg, heeft zij zo vlug ze maar kon, samen met de vele anderen er naartoe gerend om te helpen zo goed mogelijk en op gevaar af zelf slachtoffer te worden.

In de schriftuur lezen we : niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf alleen. Wie kent de tekst niet : daar is ware liefde, waar men alles voor elkander doet.

God, met heel veel verdriet in het hart, maar ook met heel veel vertrouwen bidden we dat Gij onze dierbare overledene in uw barmhartigheid opneme en hen die achterblijven steune en sterke in deze moeilijke dagen.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel