

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te
voorschijn. (Nov. Kr.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Oscar-Arthur CABO

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Catharina VANDEN HERREWEGE

geboren te Nederbrakel, de 24 april 1898 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 19 oktober 1957,
na gesterkt te zijn
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Werk dan aan uw zaligheid zolang het dag is,
want eenmaal komt de nacht, waarin niemand meer
werken kan. (Job. 9.4.)

Hij was een vlijtig en werkzaam man. Zeer veel
heeft hij gearbeid en gezwoegd in zijn leven; uiterst
bezorgd, heeft hij zijn zware en uitputtende last ge-
dragen.

O wrede dood! Wat zijn uw lessen dikwijls hard!
Wat zijn wij onmachtig en klein!

Wat wij in Gods naam doen, zal niet zonder ver-
gelding blijven; maar ijdel en zonder uitkomst is het,
indien wij onze ogen niet ten hemel richten. Beproevin-
gen en kwellingen zijn over hem neergekomen; bange
nachten zonder rust, doorgebracht; uren van lijden
heeft hij doorstaan. Nederig heeft hij zijn stem tot de
Heer verheven; hoopvol zijn ogen tot Hem opgeslaan
en God heeft zijn smeekgebed gehoord en barmhartig
op hem nedergezien. Hij is gestorven stil, eenzaam en
gelaten.

Bemide echtgenote en kinderen, zusters, familie-
leden en vrienden, vaartwel. Hebt dank voor uw gene-
genheid en goede zorgen. Al wat ik wens en al wat ik
U vraag, is een gebed voor mijn ziele zaligheid.

Goede Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl)

Vandendriessche opv. Paul De Vleschauwer, Ned.

Zeet getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mevrouw Oscar-Arthur CABO,

geboren Maria-Catharina VANDEN HERREWEGE;

Heer en Mevrouw Firmin DE POTTER-CABO,

Mejuffer Nicole DE POTTER;

De familieën CABO, VANDEN HERREWEGE en BOUSSARD.