

Heer, in uwe handen beveel ik mijn geest.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

**RENÉ CABO**

geboren te Everbeek op 27 juli 1924 en er schielijk  
overleden op 6 september 1977.

Velen denken dat dit leven alles geeft, maar iedereen moet eenmaal vaststellen dat alles zo vlug is voorbijgegaan. Moge de dood voor hem een bevrijding zijn van ellende en hem overplaatzen in de aanschouwing van Gods glorie.

Daarom bidt de Kerk voor haar overledenen:  
« Heer onze God, wij kennen U als een God van belofte en trouw, als iemand die voltooit wat Hij begonnen is. Daarom bidden wij: Heer, laat deze overledene, over de dood heen, thuis komen bij U. Schenk hem genade en de vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan uw kinderen hebt toegezegd.»

Moeder, dank voor alles wat ge nog voor mij gedaan hebt; mijn kinderen, uw vader is nu heengegaan. Wil mij niet vergeten, ook gij mijn familieleden en kennissen, bidt allen voor mij en tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.

Druk. Modde Everbeek

De families CABO en DOCLO

zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming danken U oprecht.