

Hoe klaar en moet de ziel niet zijn
die, losgemergeld door de pijn,
die uitgeleden, weggeteerd,
wordt eindelijk Gods aanschouwen weerd.
G. Gezelle.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria, Eulalie CACKEBEKE

echtgenote van Mijnheer

Achiel De Boever

geboren te St. Lievens-Houtem, de 21 september 1903
en overleden te Ronse, de 26 september 1956,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

— — —

Zij was werkzaam en gediensig. Steeds bereid
anderen te helpen. Lang en veel heeft zij geleden.
Moge zij bij God het loon ontvangen van Zijn goede
dienaren.

Mijn dierbare echtgenoot het is pijnlijk elkaar te
moeten verlaten. Wees sterk, ik blijf bij U. Mijn
geliefde kinderen, Gij waart mijn vreugde en mijn
fierheid. Gedenk steeds mijn voorbeeld en mijn lessen.

Gedenke mij in uw gebeden :
gebeden hebben kracht.
Zij komen als stralen gegleden
door onze nacht.

H. R. Holst v. D. Schalk.

Zij ruste in vrede.

Druk. Van Enis, Ronse.

Mijnheer Achiel DE BOEVER,

Mijnheer en Mevrouw Luc MEULENYZER-DE
BOEVER,

Mijnheer en Mevrouw Jeromé DE BOEVER-
VAN DEN BULCKE,

Mejuffer Léna MEULENYZER,

Mijnheer Michel DE BOEVER,

Mijnheer Alouis CACKEBEKE,

De familiën DE BOEVER, CACKEBEKE en SPITAEELS,

danken U van harte voor de blijken van
innige deelneming.