

Priez pour l'âme de

Madame Marie-Céline CAKEBEKE

née le 10 novembre 1898 et décédée à La Louvière
le 1^{er} juin 1986.

Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra; et
tout homme qui vit et qui croit en Moi ne mourra
jamais.

O vous enfants que j'ai tant aimé, ne pleurez pas,
Dieu m'appelle à lui, mais mon amour pour vous ne
meurt pas. Je vous aimerai dans le ciel comme je
vous ai aimés sur la terre.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

Madame Veuve Deutscher-Verschuere, sa fille;
Mademoiselle Simone Verschuere, sa fille;
en religion sœur Céline-Thérèse,
Oblate de l'Assomption,
Madame Veuve J. Verschuere, sa belle-fille;
Monsieur Robert Deutscher, son petit-fils;
Les familles Verschuere
Cakebeke

très touchés des marques de sympathie que vous leur
avez témoignées, vous expriment leurs sincères
remerciements.

Bid voor de ziel van

Mevrouw Marie-Céline CAKEBEKE

geboren de 10 november 1898 en godvruchtig overle-
den te La Louvière op 1^{er} juni 1986.

Diegeene die in Mij geloofd, zelfs als hij sterft, zal
leven; en elke man die leeft en die in Mij geloofd zal
nooit sterven.

O gij, kinderen die ik zoo bemind heb, meen niet.
Onze lieve hier heeft mij tot zich geroepen, doch mijne
liefde voor hun zal niet sterven. In de hemel zal mijne
ziel voor hun allen bidden, zoals ik op aarde altijd heb
gedaan.

Lieve Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw W^e Deutscher-Verschuere, zijn dochter;
Zuster Simone Verschuere, zijn dochter;
Mevrouw W^e Verschuere, zijn schoondochter;
Mijnheer Robert Deutscher, zijn kleinzoon;
De families Verschuere
Cakebeke

danken hun allen van harte voor de blijken van rouw
en medeleven.