



WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN
DE HEER

Victor CACKEBEKE

echtgenoot van Mevrouw
Celine BLIKI

geboren te Bavegem op 25 november 1900 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 28 mei 1982, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

«Wie in mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven...
voor eeuwig». Geloofst gij dat? Dat geloof in de
almacht en de goedheid van de Heer is het, dat
ons de grote troost brengt, dat vader thans reeds
het eeuwig geluk geniet van Gods aanwezigheid.

Hij was een goed en rechtschapen man. Hij heeft
gewerkt en gezwoegd en kende slechts de on-
ophoudende zorg voor zijn gezin. Nooit heeft hij
zich ontzien of gespaard. In stilte en eenvoud,
vriendelijk en steeds gedienschtig ging hij door het
leven. Zo zal vader niet met lege handen voor
zijn Heer verschijnen, op wie hij steeds vertrouwd
de. In de verbondenheid met God lag het geheim
van zijn groot geduld in het dragen en aanvaarden
van zijn langdurige ziekte, die hem reeds
een paar jaren heeft afgetakeld, tot zijn sterke
hart is begeven en nu voor goed mag rusten bij
zijn Heer.

Goede echtgenote, voor mij zijt ge alles geweest,
mijn vrouw, de moeder van mijn kinderen, mijn
grote hulp en troost, vooral als ik mezelf niet
meer kon behelpen. Ik dank u voor zoveel liefde
en blijf moedig in het dragen van uw kruis.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij waart de
droom van mijn leven, voor u te werken en te
zorgen was mij een lichte last. Blijf goed voor
moeder zorgen.

Waarde familieleden, vrienden en geburen, laat
uw herinnering aan mij steeds een gebed wor-
den.

Dank aan al degenen van de kliniek die me met
zoveel goedheid en liefde hebben bijgestaan.

Moge de Vader er u allen om zegenen in uw
verder leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families:

CACKEBEKE, BLIKI, WIJNDAELE en
DE MOOR,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. De Brauwer-Van Audenaerde, Bavegem.