

Ten Paradijze geleiden U de Engelen!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Martha CAERS

Echtgenote van

Jos JANSSENS

geboren te Arendonk op 4 December 1927, en
godvruchtig overleden in de kliniek te Turnhout
op 20 September 1955, voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden en de Apostolische Zegen.

Als een christelijke, trouwe echtgenote leefde zij samen met haar man en drie kinderen met een heerlijke toekomst in 't vooruitzicht. Doch hoe onverwacht komt soms de dood, die ook 't geluk van een jong gezin kan verbrijzelen.

Op U, o Heer, stellen wij ons vertrouwen, wel wetend dat Gij niet alleen slaat, maar ook zalft. Alleen 't geloof in 't eeuwig leven kan ons de kracht schenken om deze zware beproeving boven te komen.

Geliefde Echtgenoot en kinderen, hebt dank voor Uw liefde en genegenheid. Bij de Heer zal ik voor U ten beste spreken.

Dierbare Ouders, Broers, Zusters en Familiedelen, bewaart mijn aandenken steeds vroom in Uw hart.

Gij, mijn eerwaarde Broers, Neef, Priesters en Kloosterlingen, wilt mij steeds gedenken in Uw H. Missen en H. Communies.

En gij, mijn lieve Zuster en Tanten, mogen uw kloostergebeden voor mij steeds een zoete troost blijven.

H. Hart van Jezus ontfem U onzer.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

Drukk. Lavrijsen Arendonk

Uw gebed was een grote hulp voor onze dier-

bare overledene.

Uw deelneming een troost voor ons.

Hiervoor betuigen U hun oprechte dank,

De Familien CAERS en JANSSENS.