

In de Vrede van de Heer zal hij rusten.



GEDENK IN VROOMHEID

DE HEER

Arthur CAIGNAU

echtgenoot van Mevrouw

Julie Van Vaerenbergh

geboren te Denderhoutem op 11 november
1892 en er godvruchtig overleden op 23 december 1969.

Gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk
Lid van de Bond van het H. Hart.

Na twee maanden ziekbed, is onze goede echtgenoot en vader van ons heengegaan. Gedurende vele jaren heeft hij met zijn gezondheid gesukkeld, maar door zijn lichamelijke sterkte en schoon optimisme is hij het telkens te boven gekomen.

Een bedrijvige werkzaamheid en een liefdevolle zorg voor zijn beroep is het kenmerk geweest van gans zijn leven. Hij sprak er over tot op zijn ziekbed toe. Hierin heeft hij zijn kinderen en familie een voorbeeld gegeven.

Het heengaan van een goede echtgenoot en vader is altijd pijnlijk. Doch de gedachte, dat we hem al-

tijd met veel zorg hebben bijgestaan en dat hij thuis is mogen sterven, is onze schoonste troost.

Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familieleden weten zich om hun zorgen beloond en zullen hem in hun gebed blijven gedenken: "Laat voor hem, Heer, de woonplaats van het heil opengaan en geef hem de eeuwige rust".



De families **CAIGNAU**
VAN VAERENBERGH
COBBAERT
DE DECKER

danken U voor uw gebeden en troost.