

In uw Naam, o Heer, heb ik over hen gewaakt, die
Gij mij hebt toevertrouwd. *Jo. 17, 12.*



Bid voor de ziel van Mevrouw

JULIETTE CALBERSON

echtgenote van

Mijnheer Gustaaf DE CONINCK

geboren te Bevere-Oud, den 4 September 1894 en er
godvruchtig overleden den 8 Januari 1948,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was trouw lid van den bond van het H. Hart.

Haar leven was een spel uit de parabel der talenten.
Groot was de opgave door de Heer haar op de schouders
gelegd. Zij wist zich zó onmachtig maar in betrouwen
op zijn hulp liet zij haar talent aangroeien tot een rijke
schat van levende parels aan haar moederkroon.

In haar jeugd bekoorde haar het beeld der wijze
maagd, die met brandende lamp de weg des Heren in
haar leven volgt. Hoog hield zij de lamp van haar geloof
boven de hoofden der haren; man & kinderen lichtte zij
voor op de baan van een diep-gelovend huisgezin.

Haar licht verspreidde ook warmte. Moederliefde,
zorgvol bekommerd voor ziele schoonheid, drong haar
jeugdige kroost vooruit op de weg van eer en deugd....
...naar haar beeld.

*Duurbare Echtgenoot en teergeliefde Kinderen, tot nu
was ik de lamp in ons huisgezin, maar treurt niet; nu
word ik voor u een ster aan 't firmament, die u van om-
hoog nog klaarder de goede weg door het leven wijst.
Blijft mijn laatste wens en aanbeveling indachtig; dan
verspreidt gij eens zoals ik geloof en liefde rondom u:
't ware de kroon van mijn moeder-zijn. Blijven wij zo
in gebed verenigd.*

Mijn Jezus barmhartigheid!

(100 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300 d. afl.

Mijnheer Gustaaf DE CONINCK;

Mejuffer Christiane DE CONINCK;

Mijnheer Jacques DE CONINCK;

Mejuffer Livine DE CONINCK;

De familiën CALBERSON, DE CONINCK, VAN DER LOO, NACHTERGAELE;

*Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in den rouw en om uw gebeden.*