



GEDENK IN UW GEBEDEN
de ziel van Mijnheer

Charles-Louis CALLAERT

Echtgenoot van Mevrouw
YVONNE D'HAENENS
Ere-Adjunkt Politiekommissaris
Oud Opperwachtmeester der Rijkswacht

Vereerd met het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden - Ridder in de Kroonorde met zwaarden - Ridder in de Orde van Leopold II - Oorlogskruis '14-'18 - Vuurkruis - IJzerkruis - Medaille van de Gewapende Weerstand Kruis van Politiek Gevangene '40-'45 - Herinneringsmedaille '14-'18 - Overwinningsmedaille '14-'18 - Militair Ereteken 1e klas - Eeuwfeestmedaille - Militair ereteken 2e klas wegens daad van Moed, met palm en Oorlogskruis 1940 met palm - Burgerlijke medaille voor daad van moed en zelfopoffering.

geboren te Mazenzele, de 30 juni 1892 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Kortrijk de 18 december 1957, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Met roem en eer uit de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog gekomen, was hij van frontsoldaat overgegaan naar de gendarmerie en later naar de politie.

Gedurende zijn rijkge vulde loopbaan heeft hij uitgemunt door trouw aan zijn ambt, als plichtvolle vertegenwoordiger van wet en orde.

Sinds enkele jaren genoot hij van een welverdiende rust; maar hij was rusteloos, altijd om iets bezorgd. Stil zijn en kalmte lag niet in zijn natuur, doch die rusteloze gejaagdheid werd zijn ziekte die hem jaren kwelde en hem dreef naar waar hij meende genezing voor zijn kwaal te vinden. God riep hem nu opeens tot Zich om hem de eeuwige rust en de vrede te schenken; hij was toch altijd van goeden wii.

Hij was 'n goed christen, die de Heer diende met oprecht gemoed, en die voor zijn Heer durfde getuigen.

Hij was 'n goede echtgenoot en vader, die de belangen van zijn gezin behartigde met kracht en wijsheid, trouw en liefdevol. Het was geen liefde van zoete woorden, maar van daadwerkelijke offervaardigheid. Hij was 'n hartelijke vriend, innemend en goedwillig voor al wie hem benaderde.

Mijn dierbare ECHTGENOTE, uw edelmoedige liefde heeft me zoveel deugd gedaan. We hebben samen gewerkt en gebeden om onze kinderen en kleinkinderen gelukkig te maken. Blijf nog lange jaren over hen waken, in dankbare herinnering aan mij en in vroom gebed voor mijn zielerust.

Dierbare KINDEREN en KLEINKINDEREN leeft voort in deugd en plicht voor God en voor de mensen.

Dierbare FAMILIELEDEN, VRIENDEN en GEBUREN, vaartwel! Bidt voor mij!

Mevrouw Charles-Louis CALLAERT-D'HAENENS,
zijn echtgenote.

Mijnheer en Mevrouw Marcel CALLAERT-TAILLIEU,
en kinders Greta en Sylva.

Mijnheer en Mevrouw Ivan CALLAERT-MONART en
kinders Bernard en Marie-Christine.
zijn kinders en kleinkinders.

De familiën CALLAERT, D'HAENENS,
VAN HANDENHOVE, DECUBBER.

Danken U voor de bliken
van deelneming en gebeden

Drukk. Vandeputte, Harelbeke