

*... Op een dag in april, als de fruitbomen bloeien,
kwam plots de dood haar leven snoeien.
Dat gaat zo in 't dorp, waar leed en pijn
dagelijkse dingen zijn.
Ze was de vrouw die zichzelf kon geven,
die kleur en warmte bracht in ons leven;
Wanneer zo'n moeder sterven gaat,
dan is't of voor ons de wereld vergaat ...*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Germaine CALLAERT

Echtgenote van De Heer Germain FOUQUET

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Geboren te Elst op 27 november 1928
en onverwachts maar godvruchtig overleden
in A.Z. St. Elisabeth te Zottegem op 16 april 1997,
gerstekt met het Sacrament der zieken.

Namis: vrijdag 30 mei 1997 om 18.30 u.

Het geluk bestaat niet, zegt men soms, maar men beseft eerst als het voorbij is, dat men gelukkig was. Germaine en Germaine waren gelukkig met elkaar. 47 jaren waren ze verenigd voor het leven. Ze genoten rustig van de oude dag en van het samenzijn, in hun nieuwe tehuis, dat ze onlangs hadden betrokken. Ze konden bogen op twee flinke zonen die ze hadden grootgebracht en ze zagen zichzelf verderleven in hun kleinkind Ilse. Ze was Germaine's oogappel. Nooit was Germaine ziek geweest. Daarom komt dit afscheid ook zo zwaar aan.

Woensdagnamiddag was gans het gebuurte verslagen, toen de mare de ronde deed, dat Germaine er niet meer was. Want ze was graag gezien. Om haar eenvoud en haar dienstbetoon. Ze stond steeds klaar als ze ergens kon helpen. Iedereen was steeds welkom bij haar. Ze hield zich graag bezig met bloemen en kon haar tijd zinvol vullen met handwerk. Ze was altijd met iets bezig, aan 't werken en aan 't wroeten. Een leven zonder veel lawaai, maar een leven voor de anderen. Haar aandenken zullen wij met veel dankbaarheid bewaren ...

Om uw medevoelen en meebidden danken U:

de families CALLAERT, VAN DE VIJVER
en FOUQUET, DE CUBBER.

Reuwercenter "Funeralia" Brussel - Zwalm - 055/42.84.80