

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Hermina CALLAERT

weduwe van Theofiel Haegeman,

geboren te St-Maria-Oudenhove, 28-2-1869 en
godvruchtig overleden te Kruishoutem, 20-3-1950,
gesterkt

door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zalig zijn degenen die in den Heer sterven.

Apos. XIV. 13.

De dood is de verlossing van vele ellenden,
ja zelfs is zij een schat voor diegenen die god-
vruchtig geleefd hebben. Godsvrucht immers be-
schermt het hart en maakt het gerechtig, geeft
het blijdschap en vreugde.

Wie de Heer vreest, dien zal het welgaan en
in de dagen van zijn voleinding zal hij gezegend
worden.

Eccl. 1-17-19.

Van haar kindsheid af opgevoed in de vrees
des Heren, heeft zij gans haar leven de weg van
Gods geboden bewandeld. Onderworpen aan
Gods wil aanvaardde zij met gelatenheid de
beproeving: zij stierf in vrede, haar geest in
Gods handen aanbevelend.

Als ik het groot geluk aanschouw, dat men
wint met te sterven en het nietige inziet dat men
hier op de wereld achterlaat, dan zeg ik tot
God: verlos mij uit dit ballingschap en geleid
mij binnen in het Vaderland.

H. Greg. Naz.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, de levens-
taak mij door God opgelegd is volbracht. Ik
ben tot mijn Schepper teruggekeerd en ben reeds
met Vader verenigd in de eeuwige zaligheid.
Vaartwel, dient de Heer getrouw, want in zijn
dienst alleen ligt het geluk voor het tegenwoor-
dige en het toekomstige leven. Blijft verenigd in
liefde en eendracht. Ik dank u voor de liefde-
volle zorgen. Vergeet mij niet in uw gebeden
en HH. Missen.

Bid de 4 akten.

De familiën **CALLAERT, HAEGEMAN, PIETERS**

en **BOGAERT** danken U voor de blijken
van deelneming, hun betoond bij het af-
sterven van

MEVROUW

Hermina CALLAERT

Uitg. J. Eeckhout, St-M.-Oudenhove.