

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw Hilda CALLAERT

weduwe van

de Heer Aimé LEYMAN

geboren te Zottegem op 13 oktober 1909
en godvruchtig overleden te Horebeke
op 14 maart 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Moeder is overleden. Als een kaarsje is zij zachtjes uitgegaan, rustig, zonder pijn.

Hilda heeft haar leven eenvoudig geleefd, goed van hart, behulpzaam waar zij kon. Vanuit haar moederlijke liefde was zij het hart van het gezin.

Haar kinderen en kleinkinderen van wie zij zoveel hield waren haar trots.

Zij was een diepgelovige vrouw met een intensief gebedsleven. Haar paternoster was nooit ver weg en zij kende de kracht van het gebed. Zij bad niet alleen voor zichzelf, maar voor allen die haar dierbaar waren. Zij had een persoonlijke relatie met God in wie zij zoveel vertrouwen stelde.

Nu is Hilda tot haar Schepper teruggekeerd. Zoals Paulus schrijft mogen wij niet bedroefd zijn zoals de andere mensen die niet in de Heer geloven. Voor Hilda is dit geen einde maar een thuiskomen bij haar geliefde Vader.

Voor ons blijft zij een duurzaam voorbeeld van eenvoud, gebed en onvoorwaardelijke toewijding.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan vrouwen wij haar toe aan de barmhartige God.

Roger † en Helena FORET - LEYMAN,
kinderen en kleinkinderen,

Jozef en Christiane SIMOENS - LEYMAN,
kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen ;

De families CALLAERT, MINNAERT,
LEYMAN en DE WEERDT.

Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

Namis op woensdag 24 maart 1999 om 19 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 055 - 31.33.21