

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in  
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven »  
(Jo.15)



Laten wij dankbaar gedenken het leven van

Mevrouw

**Maria Irma CALLAERT**

**Weduwe in het eerste huwelijk  
van Polydorus RAES**

**Weduwe in het tweede huwelijk  
van Cyrille HOSTIJN**

Lid van de  
Bond der Gepensioneerden

geboren te Sint-Blasius-Boekel  
op 27 december 1901  
en zacht in de Heer ontslapen  
te Vilvoorde (St.-Jozefskliniek)  
op 20 maart 1984,  
gesterkt door de troostmiddelen  
van Onze Moeder de H. Kerk.

Met eerbied en genegenheid denken  
wij terug aan moeder.

Zij was een goede en eenvoudige  
vrouw.

Heer,  
U hebt haar een lang leven gegeven,  
omdat zij steeds in ons midden  
eenvoudig en goed heeft geleefd.

Wij danken U Heer, voor moeder voor  
haar stille aanwezigheid onder ons al  
die jaren in bescheidenheid zoals zij  
heeft geleefd, heeft zij ook afscheid  
genomen.

Beste kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen en familie, uw  
leven gaat voort, gebruikt het goed.

Tot ziens in de eeuwigheid.

De families  
RAES, CALLAERT en HOSTIJN,  
danken voor uw deelneming  
in hun rouw.

---

Begr. Appeltants, Machelen - Tel. 251.44.15