

„De schoonste naam op 't wereldronnd
't schoonste woord uit mensensmond: 't is Moeder.“



Gedenk in uw vrome gebeden

MEVROUW

MARTHA CALLAERT

weduwe van de Heer

René DE CUBBER

geboren te Elst op 5 januari 1918

en godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel)

op 8 oktober 1983,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

—
God maakte haar tot een gelovige, eenvoudige
vrouw.

Zij was en bleef in alle omstandigheden een heel
gewone vrouw. Als trouwe echtgenote bouwde
Martha haar leven uit tot moeder van een kristelijk
en kinderrijk gezin. De volksmond zegt „een huis
bouwt men op met stenen, een thuis met liefde“ en
zo ging het er ook aan toe in hun nederig, net
huizeke op de „Dompels“, zelfs ten tijde van haar
langdurige ziekte. Haar leven is op aarde een
geleidelijkaan geduldig sterven geweest. Gelukkig
voor een kristen is sterven, voor Martha onverwachts
maar niet onvoorbereid met haar geregeld ontvangen
van de Hoogdag, de poort naar het Eeuwig Leven,
de Vrede, die de wereld niet kan geven.

God, onze Vader, aan uw goedheid vertrouwen wij
onze overledene toe; laat ze ook thuisgekomen zijn
bij U in het Vaderhuis. Wat Gij in de tijd met haar
begonnen zijt, breng het tot voltooiing en neem haar
op in de Vrede.

Dierbare kinderen, het grootste verdriet dat ik u heb
aangedaan is afscheid van u te nemen en dan nog
vrij vlug. Wij, uw kinderen en familieleden, danken
u om uw grote moederlijke zorg in lief en in leed.
Wij vergeten u evenmin als vader in onze gebeden
en H. Missen. Met vrienden en geburen willen wij
elkanders lasten moedig naar uw voorbeeld blijven
dragen.

O. L. Vrouw van Vrede, bid voor ons.

De families DE CUBBER, CALLAERT, VAN DE
VIJVER, BAUWENS

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel