

Dat hij in vrede ruste.



**TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER**

Maurits CALLAERT

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN DE VIJVER,

geboren te St.-Blasius-Boekel op

24 juni 1895 en overleden te Brakel-

Opbrakel op 15 december 1977, tijdig

bediend met de HH. Sakramenten der

zieken en de Pauselijke Zegen.

Niettegenstaande de vele maanden, ja jaren van sukkeling is de dood toch onverwachts gekomen.

Wanneer wij hem het minst vrezen, is hij ons het dichtst nabij - hij komt als een dief in de nacht.

Gelukkig de mens die het in zijn leven zo aanstelt, zoals hij in zijn dood wenst bevonden te worden.

Weerom brengt dit sterven ons tot bezinning en doet ons nadenken : « mens, wanneer slaat voor u dit uur ? »

Vanuit zijn woonst op de berg heeft hij zeer dikwijls het landschap kunnen overschouwen, verwijlende bij de gedachte dat wij pelgrims zijn op de weg naar het huis van de hemelse Vader.

De eenzaamheid werd blij gebroken door een bezoek en hij was samen met zijn vrouw gelukkig de leeftocht mee te maken en zich voor te bereiden op de grote reis - Pasen - het eeuwige Pasen - doortocht van de Heer - de Heer gaat voorbij - en hij stapte mee en wilde de sakramenten biecht en communie ontvangen.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, familieleden en vrienden, ik dank U allen die mij om Kristus wel deden.

Blijft in liefde rond moeder en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families CALLAERT, VAN DE VIJVER,
EVERAERT, VAN DE VIJVER,
**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel