



Naar de vrede van het Vaderhuis is heden
ten ruste gegaan

de heer
Romain CALLAERT
echtgenoot van mevrouw
Elsa VAN LAERE

geboren te Zele op 2 maart 1920 en
overleden te Lokeren op 2 juni 1989,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Grafmaker Zele-Durmen.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Hoe verandert in het uur van de dood de kijk op
de dingen en hoe wordt alles anders als wij het
bekijken in het licht van de eeuwigheid.

Hoe worden menselijke vreugden broos en mense-
lijke verwezenlijkingen vergankelijk.

Even dicht als vreugde en lijden in een mensen-
leven liggen geboorte en dood naast elkaar.

Terecht schreef Sint Paulus: "Dit zegt ik U, broe-
ders en zusters, de tijd is kort en voorbij gaat de
gedaante van deze wereld".

De boodschap van de dood is een boodschap van
loslaten en verliezen... eens zullen wij alles verlie-
zen, behalve God.

Goedhartig en rechtschapen is vader door het le-
ven gegaan, met een eenvoudig bestaan als
schrijnwerker, die gaarne de karweitjes opknapte;
als toegewijde grafmaker die onze overledenen met
eerbied begraafde. Hij maakte er een eer van dat
het kerkhof goed onderhouden werd.

Vele jaren is hij samen met zijn vrouw gelukkig ge-
weest in een hard werken in de schrijnwerkerij en
op het kerkhof.

Midden de droefheid om het heengaan van onze
geliefde man en vader, hebben we toch ook hoop
en vertrouwen dat hij nu eeuwig bij God gelukkig
kan zijn. Wij blijven dankbaar om de liefde en zorg
die vader een leven lang voor ons heeft opge-
bracht. In deze plechtige Eucharistieviering willen
wij die dank en aanhankelijke liefde verwoorden.

Liefste Elza, samen hebben wij lief en leed gedra-
gen, gij hielp mee waar het nodig was en tot op
het laatste ogenblik stond gij naast mij. Dank voor
uw grote trouw en zorgzame toewijding!
Rudy en Aline, dank voor uw hulp en medewerking
wanneer ik het alleen met moeder niet meer aan-
kon.

Saskia en Rebecca, mijn kleinkinderen van wie ik
veel hield, dank voor uw vele attenties.
Beste familieleden, vrienden en bureu, blijf voor
mij bidden. Ik wacht u allen op in de liefde van
God, waar geen lijden en geen sterven meer be-
staat, maar waar wij allen eeuwig gelukkig zullen
zijn.

De families CALLAERT, VAN LAERE,
VAN EETVELDE en LEBON
danken U voor uw blikken van
deelneming en voor uw gebed.

Begr. Tackaert-De Wilde bvba, Zele - Tel. 052-44.57.46
Drukkerij De Bruyne pvba, Zele.



6