

+

TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

HECTOR CALLANT

Weduwnaar van Mevrouw

Maria Van Haelewijn

*geboren te Oudenaarde op 26 maart 1872 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 28 januari
1939, versterkt door al de troostmiddelen van onze
Moeder de heilige Kerk en de apostolische zegen.*

Het vreedzaam overlijden van deze bedaagde wijze man was niet als het plotseling vallen, veeleer als het zacht nederzigen van een sterke boom, die gans zijn leven in dezelfde richting was uitgegroeid; niet als het plotseling afrukken en breken van aardse banden, maar een langzaam onthechten en kalm losmaken ervan.

God laat zijn minzaam aanschijn schijnen in het uur van de dood over de mens, die met geheel zijn ziel naar Hem is toegekeerd. In zijn barmhartige goedheid verleende de Heer hem de troost te mogen sterven in aanwezigheid van zijn dochter-zendinge vijf dagen voor haar derde afreis naar Roeanda.

De dierbare overledene zal in onze gedachten voortleven als een trouw echtgenoot en toegewijde vader, als een kristen met diep geloof en mannelijke vroomheid, als een man die uitmunte door voorbeeldige stiptheid, schone trouw en onkreukbare eerlijkheid.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hartelijk dank voor uw innige liefde en tedere zorgen. Bewaart in uw hart de piëteitsvolle gedachten aan uw vader. Bidt voor mij. Dierbare dochter-religieuze, ik reken vooral op uw gebeden. Tot weerziens bij moeder in de hemel.

R. I. P.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

SANDERUS

+

UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HEM DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-
MINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

DE FAMILIE