

« Brandde ons hart niet onderweg? »

†

Vroom aandenken aan

DE HEER
PAUL CALLANT

DOKTER IN DE GENEESKUNDE

echtgenoot van Mevrouw JEANNE MAEBE

geboren te Oudenaarde op 6 november 1906
en godvruchtig overleden op 18 april 1977,
gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken.

*Oud-Voorzitter Geneeskundige Kring,
Ridder in de Kroonorde
en Titularis van verscheidene Eretekens
van het Rode Kruis
en Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn,
Voorzitter van de Oudenaardse Kultuurraad,
Charterlid van de Serviceclub Lions, Oudenaarde,
Ondervoorzitter van «Die Cierlycke»,
Bestuurslid v. de «Geschied- en Oudheidkundige
Kring», Oudenaarde.*

Nu wij dit schoon bestaan,
onmachtig, hulpeloos,
uit handen moeten geven,
beseffen wij hoe rijkgekleurd
dit leven was
aan liefde en plichtsgetrouwe dienstbaarheid,
aan fijngevoeligheid en warme vriendschap,
aan diepdoorvoelde en creatieve zin voor kunst.
Het lijden hier in deze tijd
is maar een schaduw die verglijdt
en binnenvoert
in 't blijvend Licht van de Verrezen Heer.
Wij zullen dankbaar verder gaan
en luisteren naar de warme nagalm
van dit toegewijd en hartelijk bestaan.

Mevrouw Paul CALLANT, geboren Jeanne MAEBE,
zijn echtgenote;

De Heer en Mevrouw Marc CALLANT-CARLIER,
De Heer en Mevrouw Paul OVAERT-CALLANT,
De Heer Philippe CALLANT, zijn kinderen;

Alexis en Olivier,
Bernadette, Nathalie, Pierre-Paul en Anne,
Antoon en Stephan, zijn kleinkinderen;

De families CALLANT, VAN HALEWIJN,
MAEBE en DE ROOSE,

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.*