

«Grijpt naar de wapenrusting Gods; dan kunt gij weerstand bieden en staande blijven, strijdend tot het einde».

(Brief aan de Efeziërs, 6, 13.)

Onze Vader,  
die in de hemelen zijt,  
bewaar in uw Naam

## **ADOLF CALLEBAUT**

echtgenoot van mevrouw

### **MARIA LIEVENS**

Geboren te Nieuwerkerken op 18 oktober 1923  
en aldaar overleden op 1 maart 1987,  
gezalfd met het H. Sakrament der zieken  
«in extremis».

---

De families :

CALLEBAUT, LIEVENS, MUYLAERT,  
DE SMET en VAN LIERDE,

**danken U voor de bliken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

Het lijkt er sterk op, dat Adolf de strijd voor het leven heeft verloren. Zijn leven was een voortdurend taai gevecht om het bestaan : voor zijn gezin, echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Het was ook ten einde toe een verbeterd verzet tegen de vernietigingskracht van een slepende ziekte.

En toch ! Wordt dit sterfelijke en dit vergankelijke niet bekleed met onsterfelijkheid en onvergankelijkheid, juist omdat in die strijd een mens het beste van zichzelf geeft. Ligt de waarde van een mensenleven niet in een eerlijke poging zijn taak naar best vermogen te vervullen ?

Het evangelie geeft Jezus' visie op een verdienstelijk mensenleven : «Over weinig waart ge trouw, over veel zal Ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer».

(Matteüs, 25, 23.)

---

begrav. de rycke, 053 - 21.54.21

druk. van damme - ottoy