

Door het kruis naar de verheerlijking !



IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ DE ZIEL VAN

DE HEER

**ALBERT CALLEBAUT**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA HAEGEMAN**

geboren te Aspelare op 5 juli 1904  
en godvruchtig overleden te Overboelare  
op 10 april 1968,

voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.



In het midden van de Goede Week is een goed mens, een trouwe echtgenoot en vader heengegaan. Met voorbeeldig geduld en volkomen onderwerping aan de H. Wil van God heeft hij de beproeving en het lijden doorstaan. Het einde van zijn kwelling afwachtede ontsliep hij zacht in de Heer.

Wij bidden U, Heer, wil thans aan deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen door Christus onze Heer.

Beminde echtgenote, troost u over mijn heengaan, weldra zien wij elkander weer waar niets ons nog kan scheiden. Zie op naar het Kruis, waaraan eens iemand de droevigste dood stierf op Goede Vrijdag evenwel gevolgd door de stralende Verrijzenis van Pasen. Heb dank voor uw liefde en zorgen.

Dierbare kinderen, weest een steun voor moeder, bewaart mijn aandenken en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid !



De families :

**CALLEBAUT,**

**HAEGEMAN,**

**SORGELOOS en**

**BUYL,**

**danken U hartelijk voor uw gebeden en blijken  
van deelneming in hun rouw.**

---

Uitg. L. Pessemier-Sonck, Aspelare