



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

Camiel - Jozef CALLEBAUT,

Echtgenoot van Mevrouw

Maria - Delphina ROELANDT,

geboren te Herdersem den 24 April 1864

en overleden te Aalst den 25 April 1948,

*versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.*

De overledene was een rechtvaardig en godvreezend man, de Heer had hem begaafd met een rechtschapen en goed hart, hierom werd hij door velen bemind

Tot U, o Heer heb ik mijn hart verheven: op U, mijn God, heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet toe dat ik in beschaming valle. Ps. XXIV.1-2

Bemide Echtgenoot, richt uw tranende oogen hemelwaarts, breekt de dood mijn levensdraad, onze innige liefdebanden verbreekt zij nooit.

Dierbare kinderen, schoonkinderen, achterkleinkind, bloedverwanten en vrienden hebt dank voor de zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Vergeet mij niet in uw gebeden, ik ook zal U niet vergeten.

De plechtige Lijkdienst, gevolgd van de Begrafenis tot dewelke Ued. beleefd uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben Woensdag 28 April 1948, om 9 uur in de kerk van O. L. Vr. Bijstand, te Aalst (Mijlbeek).

Men vergadere ten sterfhuize Botermelkstraat, 21, om 8,30 uur.

De Vrouwmis zal plaats hebben op Zondag 2 Mei 1948, om 8 uur in dezelfde kerk.

DUCAJU - DE VYLDER

Mevrouw Camiel CALLEBAUT, geboren Maria Delphina ROELANDT.

Mijnheer Alfons CALLEBAUT,

Mijnheer en Mevrouw Alfons COENE-CALLEBAUT, kinderen en kleinkind,

Mijnheer Jean CALLEBAUT.

Mejuffer Emilie CALLEBAUT,

Mijnheer en Mevrouw Adolf CALLEBAUT-VAN DEN STEEN en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Frans BRACKMAN-STEELANDT,

De Familiën CALLEBAUT, ROELANDT, DE MEERSMAN en COENE.

BEDANKEN,