

Zalig de doden die in de Heer sterven.
Openb. 14, 13

†

Bid voor de zielerust van de Heer

Arthur Callebaut

weduwnaar van Mevrouw

Bertha Bellinck

Oud-Strijder 14-18 - Oud-Gedetineerde van Nederland - Lid van het Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Albert - Bestuurslid van de maatschappij der gedekoreerden van Ronse.

geboren te Ronse op 2 november 1885 en er godvruchtig overleden op 20 juni 1966, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de Christen die de weg van het aardse leven opgaat en het oog op het hemelse gevestigd houdt; die in al zijn werken het oordeel des Heren indachtig blijft, die de arbeid, het lijden, de kruisen uit Gods handen aanneemt.

Voor hem is de dood slechts een overgang van het vergankelijke tot het eeuwiger leven.

Heb dank, Heer, dat gij mij niet hebt verlaten in mijn laatste ogenblikken, maar mij hebt getroost en opgebeurd.

Bemide kinderen blijft vast in uw geloof; troost u bij de gedachte dat wij malkander in de Hemel wederzien.

Liefste kleinkinderen, familieleden en vrienden weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

De Heer Gilbert VAN BUTSELE-CALLEBAUT,

De Heer Armand CALLEBAUT.

De Heer en Mevrouw Roland CALLEBAUT-MAS, *zijn kinderen;*

De Heer en Mevrouw Jean-Pierre VAN BUTSELE-STANDAERT
en kinderen,

Mejuffrouw Marie-Joséphie VAN BUTSELE,

Mejuffrouw Marianne CALLEBAUT,

Jongheer Karl CALLEBAUT, *zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

De families CALLEBAUT-DETEMMERMAN en BELLINCK-
BROWAEYS,

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden.

drukk. j. w. ronse