

De rechtvaardigen zullen leven in eeuwigheid. Hun loon is bij de Heer.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Clementine-Caroline Callebaut**

weduwe van Mijnheer

**FLORENT VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Wieze de 16 November 1876 en zacht in de Heer ontslapen te St-Lievens-Esse de 6 mei 1956, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Eenvoudig en oprecht van harte, God vrezend, bewandelde zij standvastig de wegen des Heren, en stierf de zachte dood der rechtvaardigen die het einde is van de aardse ellende en het begin van het eeuwig geluk in de hemel.

Neem, O Heer uw dienaar op in Uw Rijk. De H. Aartsengel Michaël, die verdiend heeft de aanvoerder te zijn van het hemelse leger, ontvang haar; Gods Heilige engelen mogen haar tegemoet komen en naar de hemelse stad Jeruzalem geleiden.

Mogen alle Heiligen en uitverkorenen Gods die om de naam van Kristus foltering en in dit leven hebben verduurd, voor haar smeken, opdat zij verdiene te geraken tot de glorie van het hemelrijk; door de genade van onze Heer Jezus Kristus, die met de Vader en de H. Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Geliefde kinderen en kleinkind, heb dank

voor uwe goede zorgen en liefdevolle toewijding. Eens zien we malkander weder met vader verenigd in de hemel. Gedenk me in uwe godvruchtige gebeden.

Jezus, Maria en Jozef laat haar ziel in vrede rusten. (300 d. afl.)



De familiën

CALLEBAUT,  
MOENS,  
RUBBENS,  
VAN DEN BOSSCHE,  
DE CLIPPELE en  
VAN DER HAEGEN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en

**DANKEN U HARTELIJK.**

---

Uitg. R. De Vos, St Lievens Esse.