

Gods wegen zijn de onze niet ...  
Hij weet en wij begrijpen niet ...  
Wij buigen 't hoofd en bidden om troost ...  
Wij zeggen " ja " en vragen dan om moed.



In gebed willen we gedenken  
mevrouw

## Suzanne - Marie Callebaut

echtgenote van de heer  
**Omer Van Ruyskensveld**

Ze werd geboren te Sannois (Frankrijk) op 30 december 1921 en schielijk overleden te Delftinge op 25 december 1973, gezalfd in extremis.

Al wat wij door onze liefde tot stand hebben gebracht is onderworpen aan de vergankelijkheid, en wil terugkeren tot het niets.

God, geef ons zoveel liefde dat wij die vergankelijkheid aanvaarden op deze wereld, want Gij wacht ons op met uw woord van barmhartigheid en eeuwig leven, omdat het minste dat aan één van Uw mensen gedaan is, aan U zelf gedaan werd.

Geef ons meer geloof om te vertrouwen op Uw woord. Gij alleen weet wat Suzanne voor de haren gedaan heeft in zorg, stil-teruggetrokken

van de pracht en de ijdelheid van de wereld. Gij weet wat ze geleden heeft maar stil en in alle overgave heeft geofferd voor het welzijn van man, kinderen en kleinkinderen. Op Kerstmis : het feest van de Menswording, met vreugde en welvaart voor ieder gezin, werd haar gezin diep getroffen door het plots heengaan van moeder.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen om uw onbegrensde genegenheid. Blijven we verenigd door de band van het gebed, en blijf één in liefde voor mekaar.

Beste broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters, blijft eensgezind en toegewijd voor hen die treuren om het heengaan van een echtgenote en moeder die de hemel op de wereld niet heeft gekend. Aan allen, geburen, vrienden en kennissen vaarwel en tot een blij weerzien bij de Heer.

---

### De families

CALLEBAUT, VAN RUYSKENSVELD,  
MORTIER, DE NOLLIN,

danken u voor uw blijken van medeleven  
en kristelijke deelname in hun rouw.

---

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare