



**Gedenk in uw gelovig gebed**

de ziel van Mevrouw

**Zulma CALLEWAERT**

**Weduwe van**

**Mijnheer Emile PANNEKOEKE**

geboren te Ronse, op 10 april 1890 en  
er godvruchtig overleden op 28 maart 1970  
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

---

We moeten ons voegen naar de omstandigheden waarin het leven ons brengt. Dit leven is nu eenmaal vergankelijk en aan de dood onderworpen. Maar ieder kristen weet en gelooft dat de dood ook slechts een moeilijke doorgang is naar het eeuwig leven.

Daarom staan we vandaag in stille ontroering bij de lijkbaar van deze voortreffelijke vrouw en moeder. In het leven iets goeds doen en het vruchtbaar maken, dat was zeker haar streven geweest. Zich geven aan anderen in offerende liefde, dat is de taak van elke moeder. En evenals zovele stille zielen heeft de dierbare overledene haar leven gesleten in alle eenvoud en vrede, in deugden en goede werken. Ondanks beproevingen volhardde zij in kinderlijke blijmoedigheid, in trouw aan haar geloof en in oprechte vroomheid. Haar gedachtenis blijve in ere!

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, met zorg hebt ge mij omringd; hebt dank voor uwe goedheid en toewijding. Afscheid nemen doet altijd pijn, maar het weten dat men voor elkander goed is geweest, dat is een bron van blijvende troost. Moge de Heer u nog vele jaren schenken in onderlinge liefde en geluk. Bidt voor mijn zielerust.

Mijn dierbare vrienden en geburen, allen die om mij bekommerd geweest zijt, dank voor uw vriendschap en tot weerziens. Bid voor mij zoals ik bid voor U.

Mijnheer en Mevrouw Robert PANNEKOEKE-  
VANDENEDEE en kinderen,

De families CALLEWAERT, FLAMAND, PAN-  
NEKOEKE, en T'KINT,

*danken U voor uw gebeden en  
deelneming in hun rouw.*

---

Begravenissen : R. Devos. Ronse