

Daar waar God me heeft geplant
wil ik groeien, bloeien en vruchten dragen.

†

Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

ZUSTER ALBERTA

Clementina Caluwaert

dochter van Gustaaf en Marie STAUT

Zij werd geboren te Beveren-Waas
op 24 september 1902

Zij wijdde zich aan de Heer in de Kongregatie van
de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge
op 20 maart 1926

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
op 25 augustus 1987 in het klooster van Tielrode
Haar ziek-zijn werd gedragen door gelovig gebed
en de sacramenten der zieken.

Geplant als oudste van een gezin waar tien kinderen
zouden komen groeide zij op in wellicht de moei-
lijkste jaren van onze eeuw en werd zij vertrouwd
met het werk, de zorgen, de liefde en toewijding
met en voor anderen. Zij leerde Jezus zien in de
levende mensen, vooral in de kinderen.

Samen met vele anderen wijdde zij haar gehele leven
aan de Heer in dienst van de kinderen. Daar bloei-
de zij open en werd haar dienst aan de mensen een
loflied aan God.

Als onderwijzeres deed zij dienst in Gullegem,
Bissegem en Temse. Het langst was zij op de
parochie Temse-Velle.

Zij kende het geluk een heel lange bloeitijd te ken-
nen en dankbaar te mogen zien op 61 jaar trouw aan
haar geloften. Eens op rust mocht zij genieten van
de vruchten van haar arbeid, zichtbaar in zovele
oud-leerlingen.

Haar laatste maanden was zij gelukkig in het kloos-
ter van Tielrode te kunnen zijn bij haar jongste
zuster die haar met eerbiedige genegenheid verz-
orgde. In stilte heeft zij veel geleden maar door alle
lijden heen was zij een voorbeeld van geloof en
vreugde omdat God van haar hield.

De tijd van de oogst was gekomen ; het zal nu
altijd zomer zijn.

H.D.

Uw vererende aanwezigheid,
uw gelovig gebed
nemen wij dankbaar aan.

De Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur,
De Algemene Oversten en Medezusters,
De families Caluwaert en Staut.

Drukk. «Delta» V. D'Haen-Hebbinckuys, Temse
Begr. Gyselinck p.v.b.a. - Temse - Tel. 771 04 41